

# Léon Parent



Léon Parent, geboren op 13 november 1895 te Vonêche (Namur), is een van de zestien gefusilleerden in Fort 5 te Edegem. Hij is de oudste zoon van Emile en Marie Alice Richard. Zijn ouders waren boeren, maar de vader was ook schoenmaker. De mama zorgde voor een klein winkeltje. Het echtpaar kreeg twee andere kinderen: Marie in 1901 en Ernest in 1903. Na zijn basisschooltijd in het dorp volgde Léon de middelbare school te Beauraing. Hij was een uitstekende leerling en had plannen zijn studies voort te zetten in de boekhouding. Léon kreeg een christelijke opvoeding en zijn leraren prentten hem een patriottische geest in.

Léon kende zijn regio. In augustus 1914 was hij klaar om met trots in zijn hart zijn vaderland te dienen. Op 22 augustus 1914 braken de Duitsers door de Franse stellingen. De Franse hulptroepen trokken zich terug binnen de eigen grenzen. In de verwarring verloren een aantal Franse soldaten contact met hun eenheden. Om te ontsnappen aan Duitse gevangenschap verscholen ze zich in de Ardense bossen van België. Daar bouwden Franse soldaten hutten om de winter van 1914 door te komen. Léon Parent verschaftte ze voedsel en kleding. Zijn vader, zusje en broertje hielpen hem. Ze gebruikten een ezeltje dat een karretje met de lading trok. Dat duurde vier maanden.

In groepen van tien, twee aan twee met tussenpauzes, begeleidde hij ze zelfstandig naar Nederland. Het was een hels ritme: twee dagen op en één dag terug. Zo deed hij meer dan tien reizen. In totaal bracht hij 280 tot 300 personen veilig over de grens met Nederland.

In Edegem ligt er een plaats vernoemd naar hem, de Parantplaats. Oorspronkelijk waren er twee schrijfwijzen voor deze naam: Parant en Parent. Op 14 april 1921 schrapte de rechtbank van Dinant de schrijfwijze 'Parant'. Er bestaat een postkaart, naar de gevangenis gestuurd door zijn zus en broer, geadresseerd aan Léon Parant. Zij gebruikten zelf de eerste spelling.

De belangrijkste datapunten van Léon's leven zijn:

- 19 augustus 1915: de arrestatie van de familie Parent.
- 8 oktober 1915: het proces: de doodstraf voor Léon, 3 jaar opsluiting voor zijn oom en 10 jaar dwangarbeid voor zijn ouders.
- 18 oktober 1915: zijn ouders vertrekken naar Duitsland.
- 8 december 1915: zijn executie om 5 uur; zijn ouders zullen pas op het einde van de oorlog zijn dood vernemen.
- 10 maart 1919: ontgraving in Edegem.
- 16 maart 1919: nationaal eerbetoon voor Léon in Antwerpen; begraven in het Schoonselhof, Hoboken.
- 26 maart 1931: het lichaam van Léon wordt teruggebracht naar Vonêche.

Bron: Le Petit Vonêchois N°28, september 2015.