

Felix Moons

Felix Hendrik Moons werd geboren op 10 april 1869. Op 30-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd in Mechelen. Vervolgens werd Felix Moons op 25 juli 1900 door de aartsbisschop van Mechelen (kardinaal Petrus-Lambertus Goossens) als eerste pastoor aangesteld in de nieuwe Heilige-Hartparochie van Delle. Pastoor Moons was een geliefd volkspastoor, die ook zoals veel van zijn parochianen, duivenmelker was. Hij zette zich in voor de bouw van een parochiekerk. Na heel wat moeilijkheden slaagde hij erin, de vereiste som voor de bouw samen te krijgen. De werken begonnen in juni 1914, maar moesten worden stilgelegd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914.

Bij het begin van de oorlog in augustus 1914 ontstonden stilaan groepen van vaderlandslievende Belgen die de Duitse bezetter begonnen tegen te werken. Pastoor Moons wou niet achterblijven. Hij ontwikkelde een netwerk om gewonde Franse en Britse soldaten over de grens met Nederland te brengen. Hij bezorgde het Belgische en Engelse leger informatie over geheime dossiers en troepenbewegingen.

Toen de Duitsers hem in zijn parochie kwamen arresteren, was pastoor Moons gelukkig niet thuis. Een buurman die hem zag komen aanfietsen, kon hem tijdig verwittigen. Hij keerde zijn fiets en reed het dorp uit. Nu was hij zelf een vluchteling.

Frederik Ballegeer, politiecommissaris in Kontich en vriend van de priester, nodigde de vluchteling uit in Kontich te komen onderduiken. Pastoor Moons liet zijn baard groeien, zette een bril of pince-nez op. Droeg burgerkleren. Deed zich voor als 'nonkel Jef' op bezoek bij de familie Ballegeer.

Intussen was in Brussel een nieuw spionagenetwerk opgericht onder leiding van Henri Van Bergen. De dochter van politiecommissaris Ballegeer sloot zich erbij aan als secretaresse. Ze introduceerde Pastoor Moons in de nieuwe groep.

De Duitsers konden de hele groep aanhouden op 4 augustus 1917 in Brussel. Een zogezegde medewerker verklikte de groep bij de Duitsers voor veel geld. De

leden die in Brussel werden aangehouden moesten direct naar de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen. Pastoor Moons was op dat moment de gevaarlijkste spion volgens de Duitsers. Zijn aanhouding was een opluchting voor de Duitsers. Op 16 maart 1918 werd hij in het Edegemse Fort 5 gefusilleerd.. Samen met hem werden nog drie anderen terechtgesteld die ook tot de groep van Henri Van Bergen behoorden. Ze werden in Edegem herdacht met een straat- of plaatsnaam: Jozef Jaspers, Jozef Leroy en Arthur Wattiez.

Op 21 maart 1919 werd door het stadsbestuur van Diest beslist de straat waar Felix Moons geboren was, naar hem te noemen.

Op 20 juli 1922 gebeurde hetzelfde in Edegem: de Pastoor Moonslaan is gesitueerd tussen Vestinglaan en De Burletlaan.



Tot zaliger gedachtenis van

DEN ZEER EERWAARDEN HEER

FELIX-HENDRIK MOONS

✠

Lieve zuster, ik dank u, door uwe gebeden hebt gij mij den Hemel geopend, ik was dezer gunst onwaardig. Het H. Hart zal voor u zorgen
(Afscheidsgroet tot zijne zuster)

—

Tot zaliger gedachtenis van

DEN ZEER EERWAARDEN HEER

FELIX-HENDRIK MOONS

geboren te Diest den 10 April 1869
priester gewijd den 6 April 1890
onderpastoor te Wesemberch den 8 April 1896
onderpastoor te Perch den 14 September 1897
pastoor der nieuwe parochie van
't H. Hart te Delle (Winksele) den 25 Juli 1900
op het fort van Wilrych heldhaftig den marteldood
gestorven, na voor 't stervensuur het H. Misoffer
opgedragen, zijne getrouwe gezellen tot den dood
met het hemelsch-Manna te hebben gepijnsd, den
16 Maart 1918.

Hij stierf als vrome Priester trouw aan eer en plicht,
Zijn heldendood heeft vriend en vijand zelis gesticht,
Voor «God en Vaderland» dat was zijn laatste kreet
Waardoor hij zijne leus «in trouwe vast» beleed.
O «FELIX CULPA» prevelt fier elk vriendenhart,
Ondanks het bitter leed en onze zielesmart.
Gij die den grondsteen legdet eener nieuwe kerk,
Bekom van 't H. Hart voltooiing van uw werk,
Ook weze uw bloed het zaad van meengen'christen telg
Zijn herder waard en ook den gloriënaam van Belg!

R. I. P.

Drukk. P. Callebaut-Pesters, Adegemstr 96, Mechelen

Bron : <http://ikhouvandelle.be/Geschiedenis/Pastors/Felix-Moons>