



Beste,

Graag nodigen wij U en de leden van Uw vereniging uit op de plechtigheid ter ere van de Poolse bevrijders georganiseerd door :

de vereniging **Eerste Poolse Pantserdivisie België vzw**  
de vereniging **Re-enactersgroep "Antwerpia"**  
de **Poolse School Antwerpen**

**op zaterdag 23 september om 14.45 uur (aanvang stipt om 15 uur)**  
**begraafplaats Schoonselhof (Perk 5)**  
**Krijgsbaan, 100 2660 Antwerpen**

In aanwezigheid van een militair detachement van  
de 34ste Gepantserde Brigade  
van de 11de Lubuska Gepantserde Cavalerie Divisie (Zagan Polen)

Met toespraken en kransneerlegging door:  
de Heer **Bart De Wever**, Burgemeester van Antwerpen  
Zijne Excellentie **R. Siemianowski**, Pools Ambassadeur  
Mevr. **Nicole Bardzinski**, Bestuurslid Ver. Eerste Poolse  
Pantserdivisie België

De Poolse hymne, het Belgisch Volkslied, de Vlaamse Leeuw en de Last Post worden gespeeld. Tussen de toespraken door brengen leerlingen van de Poolse School Antwerpen en leden van de Poolse zanggroep "Antwerpia" Poolse liederen en poëzie.

De gedenkplaat die door de stad Antwerpen in 2021 werd aangebracht zal door **Pater Damian Kopytto**, Coördinator van de Poolse diaspora in België worden ingezegend.

Na afloop van de plechtigheid (rond 16 uur) bieden wij u graag ter plaatse een glas wijn aan "op de vriendschap tussen Vlaanderen, België en Polen".  
Wil hiervoor uw aanwezigheid melden via [klejsmet@fulladsl.be](mailto:klejsmet@fulladsl.be)  
**tegen 15 september 2023**.

**Vaandrigs hartelijk welkom**



Poolse soldaten in het havengebied van Antwerpen (Coll. LAPERS)