

Louis D'Heldt



Op 21 Februari 1874 werd Louis D'Heldt geboren in de Duffelse Mijlstraat. Later woonde hij in Antwerpen waar hij werkte als koopman van granen. Daar smokkelde hij brieven voor de Duffelse frontsoldaten en hun familie van (het op dit moment neutrale) Nederland naar België. Doordat hij veel contact had met het buitenland werd hij vaak ingezet voor spionagewerk. Hij verzamelde informatie over Duitse troepbewegingen en materiaalverplaatsingen. Die informatie was heel nuttig voor de geallieerden. Dankzij deze informatie konden de geallieerden verdedigen op plaatsen waarvan ze wisten dat het Duitse leger ging aanvallen.

In 1916 werd hij op één van zijn tochten gearresteerd, ondervraagd en beschuldigd van hoogverraad. Op 8 september 1916 werd hij op 42 jarige leeftijd geëxecuteerd in Fort 5. Zijn genadebrief werd ook afgewezen door het Duitse autoriteiten.

Na zijn executie werd Louis D'Heldt Begraven in het fort zelf, pas later hebben ze hem begraven in het Schoonselhof te Antwerpen.



Precies 100 jaar na zijn overlijden werd er op 8 september 2016 een herdenkingsceremonie georganiseerd door de gemeente Edegem. Er is ook een straat naar hem vernoemd genaamd de D'Heldtlaan.

Bron: www.mensenzijnmedia.be (08-02-2018)

Foto's: medaillon: Historisch Archief van Erfgoed Edegem
monument: foto Pierre Hens